

Vraag het aan Morya



Kies bewust of het bij je past of niet

“Stel je dus niet zomaar open voor om het even wat, stel je enkel open voor het licht. Dat is een verschil.

Dit houdt ook in dat je niet omgaat met om het even wie. Schenk je aandacht aan mensen die het licht in zich dragen.

Stel je ook niet open voor om het even wat. Voordat je een boek leest, onderzoek wat voor kwaliteit dat boek draagt, of er werkelijk liefde en licht in vervat is.

Die keuze moet je durven maken want dan kies je bewust, en leef je bewust. Ga om met vrienden en vriendinnen, met boeken, met de werkelijkheid zoals je met het licht omgaat. Als je dat op deze manier doet, zal je zien wie of wat bij je past en wie of wat niet.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 16: ‘De Christus in jezelf’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 401

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


